



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Web site

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



International Day of
People with Disability

3 Δεκέμβρη: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Από το 1992 όπου η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραμμα δράσης για τα ΑΜΕΑ μέχρι και σήμερα, η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στα Άτομα με Αναπηρία. Το 2007 αποφασίστηκε η αλλαγή του όρου « *Άτομα με Ειδικές Ανάγκες*» σε « *Άτομα με Αναπηρία*» και ο νέος όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2008!

« Η Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία μας θυμίζει την υποχρέωσή μας ως πολιτεία και ως κοινωνία για την κατοχύρωση ίσων ευκαιριών πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία στα αγαθά της κοινωνίας, της υγείας, της οικονομίας, του πολιτισμού και της ζωής» και «οφείλουμε όλοι μας με τη στάση μας, να διευκολύνουμε τα άτομα αυτά και όχι να δυσκολεύουμε την καθημερινότητά τους».

Κρίνουμε σκόπιμο να τονίσουμε πως περίπου **το 7-10% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από κάποιου είδους αναπηρία**. Καλό θα ήταν να ευαισθητοποιηθούμε όλοι και να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό κλίμα για τα Άτομα με Αναπηρία, και πιο συγκεκριμένα στην ακαδημαϊκή μας κοινότητα.

Ας παραδειγματιστούμε από έναν κινέζικο μύθο:

«Μια γιαγιά κάθε πρωί κουβαλούσε νερό στο σπίτι της από το κοντινό πηγάδι με δύο δοχεία δεμένα στις δύο άκρες ενός ξύλινου ραβδιού. Το δεξί δοχείο ήταν γερό γι' αυτό έφτανε πάντα γεμάτο ενώ το αριστερό ήταν ραγισμένο και έχανε το μισό και παραπάνω νερό του στη διαδρομή.

«Δεν με πετάς να πάρεις ένα γερό να μη σπαταλάς το νερό σου για μένα το άχρηστο» της είπε μια μέρα το ραγισμένο δοχείο με παράπονο.

Εκείνη χαμογέλασε και έδειξε το δρόμο πίσω τους που στην αριστερή πλευρά ήταν γεμάτος λουλούδια.

«Δεν είσαι άχρηστο, του είπε, γιατί χάρη σ' εσένα φύτρωσαν αυτά τα λουλούδια. Το νερό που χάνεις δεν πάει καθόλου χαμένο».

(Απόδοση: Γ. Μήλλας)